

KAMPWEEKEND 2013

THEMA: GELUK

Vrijdag 19 april 2013

WE HEBBEN ER WEER ZIN IN!! Kampweekend gaat bijna beginnen. Langzaam loopt het weer vol op het parkeerterrein bij de Zijhof. Pakken drinken, tassen, koffers, kussens en slaapzakken; het gaat allemaal in de kar. Jan, Martijn, Chantal en Jesse (en zij die ik vergeet te noemen) hebben het er maar druk mee. Iedereen die meegaat krijgt een bandje om met het ICE (In Cases of Emergency) telefoonnummer erop.....je weet maar nooit.

Luid toeterend vertrekken, even na zessen, de auto's richting de Roestelberg, waar het eerste spel van start gaat. Voor de jongste kinderen is er een wandeltocht richting het kamphuis met allerlei opdrachten. De oudste kinderen moesten met behulp van GPS de weg vinden naar het kamphuis. Gelukkig is iedereen veilig aangekomen, al is het één groep gelukt om met de taxi van Kees en Rob naar het land van Kleef te gaan (ze waren niet verdwaald of zo hoor 🤪). Na een heerlijk broodje hamburger, drinken en het welkomstwoord (inclusief kampregels natuurlijk), verzorgd door de keukencommissie, gaat iedereen op zoek naar zijn/haar slaappleats.

Eén van de kampregels is, dat na het drie keer klinken van het fluitsignaal iedereen weer naar de zaal komt. Zo gezegd, zo gedaan. Zo rond 22:00 uur zit iedereen keurig netjes op een stoel voor de dagafsluiting. De liturgiecommissie had het thema GELUK opgedeeld in sub thema's en voor vanavond gaat de dagafsluiting over GELUK ZOEKEN. Sem vertelt over de gelijkenis van de verloren zoon. De zoon was op zoek naar geluk in geld en in de wereld. Dit "geluk" was er zolang er geld was. De les hieruit is, dat wij het geluk niet moeten zoeken in geld, maar bij onze Hemelse Vader: Hij staat op de uitkijk als wij het geluk toch elders zoeken en wij kunnen altijd bij Hem thuis komen. Dit jaar is ook Martin er weer bij met zijn gitaar.  Het is heerlijk om dan uit het kampliedjesboek met de gitaar mee te zingen. Dit wordt dan ook uit volle borst gedaan.

Na de afsluiting van de dag gaat het volgende spel beginnen: het detective-spel. Een spannend spel, want er is een moord gepleegd. Door groepjes detectives moet uitgezocht worden, wie de moord gepleegd heeft. De detectives moeten zoveel mogelijk slimme vragen stellen aan alle personen die verdacht worden van deze moord.

Het is al na middernacht als de oudste kinderen in het bos nog een spannend spookachtig spel gaan doen. De allerkleinsten gaan dan hun bed al opzoeken (nog niet slapen natuurlijk). 

De meiden hebben een heel ander idee..... KUSSENGEVECHT!!!

Maar met wie?? Ja duh! met de jongens natuurlijk. Maar die waren toch op spokenjacht?? Een paar niet gelukkig, dus.....   

Het is al ver na middernacht (een uurtje of 2:30 uur), als er nog een aantal jongens, meiden en leiding een wandeling gaan maken. Ze zijn om 3:30 uur weer terug en om 4:30 uur slapen de meesten al .

Zaterdag 20 april

Na een flinke nachtrust 😊 klinkt om 8 uur weer het fluitsignaal. De enige manier om iedereen goed wakker te krijgen is om op de slaapzalen te gaan fluiten. Toch zit iedereen om 9 uur weer keurig aan tafel in het kamphuis. Het is FEEST! Bartina is vandaag jarig en natuurlijk gaat ze op de stoel staan en gaan we voor haar zingen. Ze krijgt ook nog een cadeautje. Ze heeft ook een heerlijke traktatie meegenomen die ze rond mag delen.

We openen de dag met het thema GELUK VINDEN. Gerard vertelt over de gelijkenis van de schat in de akker. In de gelijkenis vindt een landarbeider zo'n schat in het land / in de akker. Hij is hier heel erg blij mee. Hij verstopt de schat weer, onthoudt goed waar die ligt en gaat dan naar huis. Hij verkoopt alles wat hij heeft om het stuk land te kunnen kopen. Het koninkrijk van God is zoals zo'n schat in de akker. Je voelt je zo gelukkig als je het koninkrijk hebt gevonden dat je alles wel zou willen laten schieten, om dat fijne gevoel niet kwijt te raken. Wij hebben geluk dat we God kennen en dat Hij van ons houdt. Wij moeten zoeken naar Hem en Hij laat zich vinden. Heb je de schat al gevonden of ben je nog op zoek? Denk daar vandaag maar eens over na, is de boodschap. Ook nu zingen we weer liedjes onder begeleiding van Martin.

Na het ontbijt gaan de jongste kinderen een vossenjacht doen in het dorp. Zij moeten een aantal

vossen vinden die sporters uitbeelden. Ook sporters hebben een dosis geluk nodig om te kunnen winnen.

De oudere kinderen gaan het gelukspel spelen op het grasveld achter het kamphuis. In dit spel speelt geluk ook een belangrijke rol. Zo komt in de spellen mooi het centrale thema "GELUK" terug. 's Middags wordt door alle kinderen een 6-kamp gedaan, waarin iedere keer het touwtrekken als rode draadspel terug komt. Alle teams doen heel enthousiast en fanatiek mee, geweldig! Ook het weer werkt hier heel goed aan mee: het is wel fris, maar het zonnetje schijnt uitbundig.

Terwijl de kinderen en leiding heel druk zijn met alle spellen, zijn er nog meer mensen heel druk. Niet met de spellen, maar met het eten. De friet van Fien wordt weer klaargemaakt: kilo's aardappelen worden weer geschild, gesneden en voorgebakken. We eten deze keer op zaterdag friet, met een snack erbij natuurlijk. Tussen de spellen en het eten door is er nog genoeg tijd om in de speeltuinen te spelen en een potje te voetballen (vooral de leiding is hier heel fanatiek in!)

In deze vrije tijd wordt er stiekem zo hier en daar al geoefend en ook Arian, Elin en Rosalie zijn druk in de weer om de zaal in te richten voor DE BONTE AVOND!

Na de overheerlijke friet met snack wordt eerst de dag nog afgesloten door de liturgiecommissie. Het thema van deze zaterdagafsluiting is GELUK HEBBEN. Na samen te hebben gezongen vertelt Martin over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat kunnen we hier zelf mee? De Heere Jezus vertelt dit verhaal niet om te laten zien dat die arme man geluk heeft gehad dat de Samaritaan langs kwam. Nee, het is een boodschap voor alle mensen om goed voor je naaste te zorgen. Iedereen kan ervoor zorgen dat een ander geluk heeft, door lief tegen die ander te doen. Jij ook!



Zo kunnen mensen ook aan jou zien dat je een kind van God bent. Tijdens de dagafsluiting worden weer liederen gezongen.

Dan, zo rond 20:30 uur **DE BONTE AVOND**

De bonte avondcommissie heeft weer een spetterende show in elkaar gezet, maar zonder de playback en dans acts van kinderen en leiding is het natuurlijk niet compleet. De kinderen hadden weer geweldig hun best gedaan om een leuke act te maken.



De juryleden van vanavond zijn: Guus Geluk, de Gelukkige huismoeder en Lucky Luke. Het thema in stijl dus!

Er is een verdeling in drie groepen gemaakt en tussen de playback en dans acts door werden allerlei leuke spellen gedaan. Wie van de groepen won, mocht een aantal ballonnen kapot prikken, die aan het plafond hingen. In de ballonnen zaten briefjes met punten erop. Je kon bijvoorbeeld +20 punten halen, maar ook -5. Aan het einde van de avond werden van iedere groep de punten opgeteld. Ook de bonte avond stond in het teken van het thema GELUK.

En de winnaars van de playback en dans acts waren..... AMY (van Wijk), JOËLLE, MAX EN LUUK!

Een geweldige dans act hadden ze op het nummer I Knew You Were Trouble van Taylor Swift. Er waren tijdens het nummer wel wat geiten in de zaal als ik het goed gehoord heb!



Er waren ook nog twee hartsvriendinnen (Amy van Brakel en Marit) die een heel leuk filmpje hadden opgenomen, waar ze live bij dansten. Echt heel erg leuk. Kabouter Plop en natuurlijk Kwebbel waren ook van de partij. Bartina had ze super goed nagedaan. Wil je alle acts nog eens terugzien? Dat kan, want er komt nog een film van het kampweekend op YouTube te staan. Daar kun je alleen met een speciale link komen en die wordt nog rond gemaaild.

Al met al was het weer een super leuke avond die nog afgesloten werd met een dans en meezing party.

Naderhand ging er nog een groep kids en leiding een rondje wandelen. Op de slaapzalen was het nu een stuk vroeger stil, het zal rond 02:00 uur geweest zijn, dat de meesten wel sliepen.

Zondag 21 april

Zo rond 08:00 uur was het weer zover.....het fluitsignaal klinkt weer op de slaapzalen en er moet moeite gedaan worden om de oogjes open te krijgen.



Als iedereen uiteindelijk toch uit bed is, moet alles weer worden ingepakt (balen zeg, het was zo gezellig!). Toch is er één, die pas wakker wordt als de slaapzaal al bijna leeg is, of niet Jarno?? Geeft niet, we hadden de deur nog niet op slot gedaan.



Een uurtje later zit iedereen weer keurig fris en fruitig aan de ontbijttafel. Het is weer feest vandaag! Vandaag is Maarten jarig en ook hij mag (of moet??) op de stoel. Ook hij wordt toegezongen, trakteert op wat lekkers en krijgt een cadeautje.

Voor het ontbijt hebben we eerst de dagopening, die gedaan wordt door Gerard. Het thema voor deze ochtend is GELUK DOORGEVEN. Na twee liederen gezongen te hebben, leest Gerard uit de Bijbel over de uitstorting van de Heilige Geest: het pinksterfeest. Wat leren we hiervan? Als we geloven in God, willen we dat ook graag doorvertellen aan anderen. Dat is ook Gods opdracht. Dat valt niet altijd mee. Op kamp weet je dat je dat gerust kunt doen, maar op school is dat soms best moeilijk. Als we God vragen of Hij ons daarbij wil helpen zal Hij dat zeker doen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die zorgt ervoor dat we ons geluk willen en kunnen doorgeven aan anderen.

Na het heerlijke ontbijt gaat iedereen weer terug naar de slaapzalen om alles wat er nog ligt (bijna niets meer natuurlijk) 🍌 op te ruimen en de zalen uit te vegen. Als dit allemaal gebeurd is, mogen de kinderen zich weer even uit gaan leven in de speeltuinen en op het voetbalveld.

Als er weer gefloten wordt, komt iedereen weer naar het kamphuis. Hier wordt het laatste spel uitgelegd: vlaggenroof. Bijna iedereen vertrekt naar het privé bos om dit leuke spel te spelen. Er blijft nog leiding achter om alles nog netjes schoon te maken en om vast de kampdienst voor te bereiden.

Tussen de middag krijgen we heerlijke pizza's en tosti's voorgeschoteld; wat een verwennerij. Daarna mag iedereen weer naar de speeltuinen en het voetbalveld gaan totdat de ouders komen, om dan gezamenlijk het kampweekend af te sluiten met de kampdienst. Vanaf 14:15 uur komen de ouders al "binnen druppelen" en om 15:00 uur gaat iedereen naar het kamphuis voor de dienst. De beamer laat daar al foto's zien die tijdens het weekend zijn gemaakt; altijd leuk om te kijken of je ook op de foto staat. 📷

Om 15:00 uur begint dan de kampdienst, die geleid wordt door Sem. Het thema voor de kampdienst is HET WARE GELUK; Jezus de geweldige leraar. In de dienst wordt veel gezongen en Sem vertelt over de Bergrede die de Heere Jezus heeft gehouden.  Jezus was een geweldige leraar- de beste ooit. Jezus vertelde hen dat ze liefdevol, goed en vriendelijk moesten zijn. Anderen haten hen misschien, of deden hen pijn, maar God zou voor hen zorgen.

Het was een mooie kampdienst en naderhand is er voor iedereen nog wat drinken met wat lekkers erbij. Zo tegen 16:30 uur was het echt afgelopen (snif snif). Iedereen (behalve de leiding) gaat moe, maar voldaan weer naar huis. De leiding blijft nog even achter om het weekend te evalueren.

O ja, wat ik niet meer heb gemeld in het verslag: het populairste kamplied dit jaar was..... KEESJE DE JORDAAN!

Tenslotte: ALLE LEIDING, HULPLEIDING, MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIR EN ALLE KINDEREN EN TIENERS SUPER BEDANKT VOOR EEN GEWELDIG LEUK WEEKEND EN TOT VOLGEND JAAR!

(door onze verslaggever: Rian Verbeek)